

Vraag het aan Morya

Levenslessen

**Geef de ander aan zichzelf terug**

“Kijk nooit naar een ander hoe die het doet. Kijk naar jezelf hoe jij je erdoor kan slaan.

Dit is weer de moeilijkheid, dat je de andere kan loslaten maar dan volledig loslaten. Zij die naast je zijn, daar moet je kunnen van genieten. Maar daar moet je niet naar kijken om ze na te bootsen. Je moet ze laten gaan en helemaal aan henzelf teruggeven.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud”
(uit hoofdstuk 14: ‘Jij en de anderen’) © Mayil.com